

#משואה50X50
בספטמבר 2022 ימלאו 50 שנה למכון משואה.
לקראת שנת היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 50 שבועות, פריט נבחר
מתוך אוספי ארכיון משואה.

פריט מספר 9 – אוסף ישעיהו (שיו) רוזנבלום

בארכיון משואה נמצא אוסף אישי הכולל תמונות, מסמכים ועדויות של ישעיהו (שיו) רוזנבלום

ישעיהו (שיו) רוזנבלום (1924-2011), יליד פוטנוק הונגריה, היה חבר בתנועת "הנוער הציוני" בקן "חרות" בבודפשט. עד לפלישת הגרמנים להונגריה היה פעיל בתנועה בעזרה לפליטים להשיג ניירות נוצריים לצורך שינוי זהות, בתכנון בונקרים למסתור ובהשגת מדים צבאיים.

עם פלישת הגרמנים להונגריה שימש כקשר בין קבוצות המחתרת החלוצית השונות, עד שנישלח למחנה עבודה בכפייה. באוקטובר 1944 ברח ממחנה הכפייה, שינה זהותו לקאלאי פטר – חייל פצוע בחופשת מחלה. תחת זהות זו פתח בית ילדים לפליטים תחת חסות הצלב האדום הבין לאומי בבודפשט. בבית זה מצאו מקלט כ-220 ילדים ועוד כ-60-70 בני נוער ומבוגרים.

לאחר שחרור הונגריה מהכיבוש הגרמני עבר לעיר סגד, בה פתח בית ילדים וארגן הכשרה לקראת עלייה לארץ ישראל.

ב-1946 עזב את הונגריה עם קבוצה של כ-90 ילדים ובני נוער כמדריך בעליה ב'. הקבוצה, שנקראה קבוצת "שורשים" או "הקבוצה של שיו", נדדה באירופה – אוסטריה, גרמניה ואיטליה, שם עלו על אוניית המעפילים "מולדת" שהגיעה לחופי ארץ ישראל בסוף חודש מרץ 1947, התגלתה על ידי הבריטים, ומעפיליה נשלחו למעצר בקפריסין.

פריטים מקושרים:

פריט מספר 122000 - ישעיהו רזנבלום בצעירותו



פריט מספר 71360 - חנוכת דגל תנועת "הנוער הציוני" בבית הילדים, סגד, הונגריה, 1945



פריט מספר 71417 - תנועת הנוער הציוני, פלוגת עלית הנוער, לומדים לנהוג באופנועים, בדרך לארץ ישראל. מייקופן, גרמניה 1946



פריט מספר 71962 - חברי תנועת "הנוער הציוני" מהונגריה, פלוגת עלית הנוער. מחנה קיץ 56 קפריסין, 1947

