

בספטמבר 2022 ימלאו 50 שנה למכון משואה.

לקראת שנת היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 50 שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון משואה.

פריט מספר 34 – חג השבועות – סיפורו של יאנק (יעקב) צימרמן

בארכיון משואה תמונה קבוצתית אשר בגב שלה נכתב בגרמנית - "חג השבועות אצל אורבך, 1935" בין המצולמים בתמונה צימרמן יעקב (יאנק)

יאנק (יעקב) צימרמן נולד בשנת 1920 בסוסנוביץ, פולין ועבר עם משפחתו כילד לקטוביץ שם הצטרף לתנועת "הנוער הציוני".

בשנת 1939 קיבל סרטיפיקט לעליה ארצה כסטודנט, להצטרף לאחיו שלמה (סטאשק) דורי (צימרמן) אשר עלה ארצה ב-1937, לאחר לימודי וטרינריה בצרפת. אך המלחמה השיגה אותו טרם עלייתו.

עם פרוץ המלחמה ברח יאנק ללבוב, אך חזר למשפחתו בגיטו שרודולה בסוסנוביץ. בגיטו היה בין מנהיגי התנועה ודגל במאבק מזוין נגד הגרמנים. במסגרת עבודתו ב"SHOP", מפעל נעליים לצבא הגרמני, הכניס כרוזי לוחמה פסיכולוגית שתיארו את מצבו העגום של הצבא הגרמני וקראו לעריקה ולאי ציות לפקודות.

במאי 1943 נשא יאנק לאישה את רות (רותקה) לנדאו.

כשהתחילה האקציה הגדולה בגיטו ב-2 לאוגוסט 1943, השתתף יאנק בהברחת אנשים ממקום הריכוז לצד הארי. בהתקלות עם הגסטפו בצד הארי החל קרב יריות וכשנגמרה ליאנק התחמושת נפל מכדורי המרצחים.

באקציה הגדולה שנשלחה אחותו הדסה (ללה), אשר עבדה כאחות בגיטו לאושוויץ. הוריו התאבדו בבליעת ציאניד.

אשתו רות ברחה ועברה עם קבוצת חברי תנועת "הנוער הציוני" דרך ארוכה עד שהצליחה לעלות ארצה לקיבוץ תל יצחק.

ארכיון משואה מאחל חג שבועות שמח לכל עם ישראל

פריטים מקושרים:

- פריט מספר 68003 – חג שבועות אצל אורבך, 1935. בין המצולמים - שני משמאל, עם הילד, צימרמן יעקב (יאנק). ראשונה מימין, בויס קרולה. שלישית מימין שפיגלמן יאדו'יה (גיין ליפסקי)



- פריט מספר – 25335 - הנהגת קן "הנוער הציוני", קטוביץ, פולין, 1939. עומד ראשון מימין - צימרמן יאנק (יעקב)



- פריט מספר 80570 – יאנק צימרמן סוסנוביץ, פולין, 1942



- פריט מספר 52758 - קבוצתו של יאנק צימרמן בחוות הכשרה, תנועת "הנוער הציוני", סוסנוביץ, 1942. עומדת מימין רוז'קה דנצינגר, לידה עומדת משמאל גלייטמן רות. יושבים מימין לשמאל: הלינה גולדבלום, יאנק צימרמן, פומרנצבלום לולקה.

